

# ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ



## Του Σταύρου Γκαράνη Λύση SUDOKU της 7 σελίδας

### A ΕΥΚΟΛΟ

3	6	2	8	7	1	4	5	9
1	7	4	2	9	5	6	8	3
9	8	5	4	3	6	7	2	1
4	2	3	7	1	8	5	9	6
6	9	8	3	5	2	1	7	4
7	5	1	9	6	4	2	3	8
5	1	9	6	2	3	8	4	7
8	3	6	5	4	7	9	1	2
2	4	7	1	8	9	3	6	5

### B ΜΕΤΡΙΟ

1	9	7	8	5	6	2	4	3
8	2	6	4	3	7	1	5	9
4	5	3	2	1	9	8	7	6
7	4	8	6	9	5	3	2	1
2	3	9	1	8	4	7	6	5
5	6	1	7	2	3	9	8	4
6	1	5	9	7	8	4	3	2
9	8	4	3	6	2	5	1	7
3	7	2	5	4	1	6	9	8

### Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

7	6	8	4	3	9	5	2	1
4	3	9	1	2	5	8	6	7
1	5	2	8	6	7	3	4	9
2	4	5	3	7	6	1	9	8
8	1	3	2	9	4	7	5	6
9	7	6	5	1	8	2	3	4
3	8	7	6	4	2	9	1	5
6	9	1	7	5	3	4	8	2
5	2	4	9	8	1	6	7	3

## Λύσεις των αινιγμάτων Σελ. 7

1. - Σαλιγκάρι
2. - Μαργαριτάρι
3. - Τα σύννεφα
4. - Χρόνος (δίσεκτος).

## Οι περιπέτειες ενός Βρυσσχωρίτη δασκάλου στα τέλη του 19ου αιώνα

Τις ταλαιπωρίες ενός δασκάλου από το Βρυσσχωρί, του Γεωργίου **Δημητριάδη**, μας μεταφέρει ένα παλιό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φωνή της Ηπείρου» που κυκλοφόρησε στις 9 Νοεμβρίου του 1892 και αναδημοσιεύτηκε πρόσφατα στη σελίδα «vlahoi.net».

Ο Βρυσσχωρίτης εκπαιδευτικός που εκείνη την εποχή δίδασκε στο χωριό **Περιβόλι Γρεβενών** φέρεται σύμφωνα με το δημοσίευμα να πέφτει θύμα των συκοφαντιών των τότε «**Ρουμανίζοντων**» με αποτέλεσμα αρχικά να χάσει τη δουλειά του και στη συνέχεια να φυλακιστεί για κάποιους μήνες. Εκεί, πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα, από την πίεση της κατάστασης αναγκάστηκε να «**αλλαξοπιστήσει**» έχοντας ως κέρδος την άμεση αποφυλάκιση του και στη συνέχεια τον διορισμό του ως δασκάλου στο **χωριό του**. Όμως όπως γράφει η ανταπόκριση γρήγορα ξανάλλαξε απόψεις, εγκατέλειψε τη διδακτική του έδρα και κατέφυγε στη **Θεσσαλία** που την εποχή εκείνη ήταν στα όρια της **Ελληνικής επικράτειας**.

Διαβάστε το τμήμα του κειμένου της εφημερίδας που αναφέρεται στο γεγονός:

«Εις τας τοιαύτας διαβολάς των Ρωμούνων υποχωρούν ενίοτε και αυτοί οί διδάσκαλοι των ελληνικών σχολείων των βλαχοχωρίων. Ούτως ενώ ό έκ **Λεοντίσης (Βρυσσχωρί)** του Ζαγορίου **Γεώργιος Δημητριάδης** έρχημάτισε ελληνοδιδάσκαλος επί δυο ετη εις τό Περιβόλι του Πίνδου, τον κατήγειλαν οί Ρωμούνοι ώς συνομότην του καθεστώτος, επί τη προφάσει ότι δήθεν άνευρέθη άντικυβερνητικών διδακτικών βιβλίων εις τίνα μαθητήν του. Και ό άνθρωπος συλληφθείς έφυλακίσθη εις **Ιωάννινα και Σέρβια επί οκτώ** κατά συνέχειαν μήνας, καθ' ούς ή οικογένεια του εστερείτο άρτου. Έκ τούτου δυσανασχετήσας προσήλθεν εις τούς Ρωμούνους, οίτινες αμέσως **ανήργησαν** και κατώρθωσαν την άπελευθέρωσίν του, έν τω άμα δέ τον απέστειλαν διδάσκαλον εις **Λεοντίσαν**. Άλλ' ούτος μη υποφέρων αυτούς κατ' αρχήν, μέ πρώτην εύκαιρίαν την οποίαν επέτυχεν άνεχώρησε δια Θεσσαλίαν, άρπάξας παρά τών Ρωμούνων και **6 είκοσάφραγκα**.

Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ**, που αναφέρεται στο κείμενο που μας έστειλε ο κ. Μιχάλης Ζαμπάκος και τον ευχαριστούμε, έζησε στο χωριό μας τον 19ο αιώνα και ήταν γνωστός ως **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ**.

Από μικρός ακολούθησε τον παππού και τον πατέρα του Δημήτρη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί φοίτησε σε σχολεία και έμαθε γράμματα.

Επέστρεψε στο Βρυσσχωρί και ήταν από τους λίγους που ήξεραν γράμματα. Διάβαζε τα κείμενα της εκκλησίας, τα γράμματα των ξενιτεμένων, τους νόμους, τις διαταγές που έρχονταν από την εξουσία κ.λ.π. γι' αυτό τον έλεγαν και "**ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ**".

Παντρεύτηκε την Ακριβω Μπίρη. Απόκτησαν τρία παιδιά το **ΔΗΜΗΤΡΗ (1870.....)** που εργάστηκε ως δάσκαλος στη Νάουσα και οι απόγονοί του ζούνε σήμερα στην Αλεξάνδρεια (Γιδάς), τον **ΣΤΕΡΓΙΟ (1880 - 1941)** και τη **ΧΑΪΔΩ**.

Τα παιδιά του Γεωργίου Δημητριάδη έφεραν το επίθετο **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ**. Όμως στον Κώδικα της Κοινότητας και στη σελ.125 "ο Μουχτάρης και οι πρόκριτοι του χωριού προτείνουν στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, για να φοιτήσει στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή τον "Στέργιον Γεωργίου Δημητριάδην ετών 18 και φοιτητήν της Αης τάξεως του Γυμνασίου της εν Κων/λει Μεγάλης του Γένους Σχολήν".

Ο Στέργιος εργάστηκε ως δάσκαλος και ήταν από τους πιο μορφωμένους δασκάλους της γενιάς του.

Η Χαΐδω παντρεύτηκε το Νίκο Χρ. Πασάλη.

Οι περιπέτειες, οι ταλαιπωρίες και οι δραστηριότητες του Γεωργίου Δημητριάδη - Αναγνώστη - Παπαγεωργίου είχαν ξεχαστεί από τις νεότερες γενιές. Ούτε ότι υπηρέτησε ως δάσκαλος στο Περιβόλι Γρεβενών ήταν γνωστό.

Τώρα θα προστεθεί και το όνομά του στον κατάλογο με τα ονόματα των δασκάλων του χωριού μας που δεν είναι και λίγοι.

Στα "Νέα του Βρυσσχωριού" και στο φύλλο 63 του 2008 έχει γραφτεί το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Παπαγεωργίου.

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

## ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ



Στη δεκαετία του 1960 ζούσε με την οικογένειά του στην **Αλεξάνδρεια (ΓΙΔΑ)** Ημαθίας, ο

**Αθανάσιος Αντωνίου ΝΟΥΤΣΟΣ (1916-2002)**. Ιδιοκτήτης φορτηγού, καλός άνθρωπος και τίμιος έχαιρε εκτιμήσεως όλων των συμπολιτών του. Καλός πατριώτης συναντούσε πολλούς **Βρυσσχωρίτες** ξενιτεμένους που ζούσαν εκεί στο **Γιδά**, κάνοντας επισκέψεις. Την ημέρα του **Αγίου Αθανασίου** λοιπόν 18 Ιανουαρίου, κάλεσε απ' τη Θεσ/νίκη τη **Ζαγορίσια** κομπανία του **Γρηγόρη ΚΑΨΑΛΗ** (τα Τακούτσια) που έκανε πρόγραμμα στο κέντρο "ΨΑΘΑ", στο σπίτι του, για τη γιορτή του.

Πεντακόσια μέτρα δυτικότερα απ' το σπίτι του μπάρμπα-Νούτσου, ένας άλλος Βρυσσχωρίτης εορτάζων ο Αθανάσιος, Χρήστου **ΜΠΑΡΚΑΣ**, περίμενε σπίτι του ανήσυχος, γιατί δεν φάνηκαν οι χωριανοί τους να του ευχηθούν "**ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ**".

Ξαφνικά ο **ΜΠΑΡΚΑΣ** ενώ έκοβε βόλτες στο σπίτι του ανήσυχος, βλέπει έξω στην αυλή ένα τσούρμο ανθρώπους Βρυσσχωρίτες και άλλους και τα "**ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ**" να τραγουδούν!..

- Έβγα ΜΠΑΡΚΑ να σε δω, να σε δω να σε χαρώ!..

Ο **μπάρμπα-Νούτσος** λοιπόν είχε την ιδέα να κάνει έκκληση. Τα υπόλοιπα περιπτώ! Το κρασί, το κέφι κι ο χορός δεν είχε τέλος, έσπασε το πάτωμα απ' τα ποδοβολητά!..

Άλλα χρόνια, άλλες αγάπες, άλλα κέφια.



Στη δεκαετία του 1980, ένα Βρυσσχωριτόπουλο, ξεκίνησε για την Αθήνα να δει και κάποιους φίλους ή συγγενείς γιατί την τάδε μέρα κατατασσόταν στο στρατό να υπηρετήσει

την θητεία του. Ο πατέρας του του είχε δώσει ένα "καλό ποσό χρημάτων" για να έχει να περάσει.

Πέρασαν δεν πέρασαν **10 ημέρες** και ο κανακάρης παίρνει τηλέφωνο στο σπίτι του.

- Μάνα πες στο μπαμπά να στείλει χρήματα γιατί τα λεφτά που είχα αυτές τις μέρες τα 'φαγα στην Πίτσα!..

- Ωρέ γιέ μου πόσες πίτσες έφαγες δεν ήσουνα, δα και θεονύστικος!.. λέγει απορώντας η μάνα του.

Κι ο νεαρός απαντά αυθόρμητα:

- Όχι ωρέ μάνα στις πίτσες-φαγητό, αλλά στην **Πίτσα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ** στα μουζούκια!..



Στη δεκαετία του 1970 στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής είχαν έλθει απ' την Αλεξάνδρεια (ΓΙΔΑ), οι συγχωριανοί μας Αθανάσιος **ΜΠΑΡΚΑΣ** και

Γιάννης Στεργίου **ΚΟΛΙΟΣ** με τους φίλους τους **Σάκη ΣΠΑΝΟ** και **Γιώργο ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ**.

Στο γλέντι της "**ΜΑΓΟΥΛΑΣ**" ο χορός και το κέφι καλά κρατούσε και το χρήμα στα "όργανα" έπεφτε άφθονο.

Η ώρα περνούσε και η παρέα έπρεπε να αναχωρήσουν για να γυρίσουν στην Αλεξάνδρεια.

Όμως η κομπανία του **Νίκου ΑΛΕΞΙΟΥ** από την Κόνιτσα, για να τους κρατήσει εκεί στο χορό και να "πέσει κι άλλο χρήμα", μόλις ξεκινούσαν η παρέα να φύγει κάνανε παραλλαγή στο τραγούδι τους και τραγουδούσαν λέγοντας:

- Έμπα **ΜΠΑΡΚΑ** στο χορό με το Γιάννη τον **ΚΟΛΙΟ** και το Σάκη το Σπανό!..Έτσι τους γυρίζαν πίσω και ξανά τα ίδια!..